

## REDACTIONEEL

Een week verder en een hele ervaring rijker...: het gaat nog even duren. In de samenleving van dit moment, voor zover die nog functioneert, vallen me twee dingen op:

1. Het gemak waarmee een enkeling de maatregelen aan de laars lapt. In de meeste winkels is de boel goed geregeld. Maar sommige klanten zou je met liefde in een vak wringen. Ze walsen door de winkels en houden met niemand rekening. Anderhalve meter is naar in hun idee minder dan anderhalve decimeter. Jammer!
2. De creativiteit waarmee mensen op de ontstane situatie reageren. Wat er allemaal nog wel kan en hoe je je in huis kunt vermaken. Dat je ook zonder een terrasje pikken kunt leven en dat je je ook binnen je eigen muren kunt vermaken.

Twee heel uiteenlopende ervaringen. Een mens blijft een boeiende creatie! Dick de Jong



## 1 APRIL: KIKKER IN JE BIL...

Afgelopen woensdag beleefden we weer de jaarlijks terugkerende 1 april-grappen. Dit jaar veel minder dan andere keren. Nederland had wat anders aan het hoofd. Toch leuk om eens te achterhalen waar die grappenmakerij ooit is begonnen.

Er is een verklaring die verwijst naar de Gregoriaanse kalender. Voor deze in 1582 werd ingesteld, vierde men nieuwjaar van 25 maart tot 1 april. Toen nieuwjaar was verplaatst naar 1 januari plaagden men de mensen die dit waren vergeten met allerlei uitnodigingen voor niet gehouden feestjes op de eerste april. Of dit juist is, werd later sterk betwijfeld. Vermoed wordt dat de herkomst ouder is en in dat verband worden meerdere mogelijkheden genoemd: het Romeinse festival van Hilaria, het Holi festival in India en het middeleeuwse narrenfeest.

In Nederland denkt men nog vaak dat de grappenmakerij begonnen is met de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572. Deze inname wordt sinds 1966 jaarlijks in de stad herdacht met een historisch kostuumstuk. De geuzen veroverden de vesting tijdens de 80-jarige Oorlog op de Spanjaarden onder de hertog van Alva. Het gezegde is dan ook als volgt: Op 1 april verloor Alva zijn bril.

## DE KOPEREN KNOP BOVENAAN

Bij een toevallig bezoek aan instagram bleek dat ons museum door der Stichting Museumkaart als eerste wordt genoemd van een grote reeks musea, die ondanks de crisis van dit moment toch iets voor het publiek doet. Pontificaal staat het intrigerende kunstwerk rechts hierbij.



## BIJZONDERHEDEN VAN DEZE WEEK

Het was deze week opvallend stil in het museum. Op een aantal vaste tijden wordt er op kantoor gewerkt en ook het onderhoud van erf en tuin krijgt de benodigde aandacht.

Opnieuw is er bezoek geweest van enkele deskundigen met het oog op restauratiewerk aan de schouw in de mooie kamer.



## OVERHEIDSSTEUN BLIJFT NOG UIT

De kranige woorden van de regering kort na het uitbreken van de Coronacrisis worden tot nu toe voor de musea niet waar gemaakt. Dat schrijft de Nederlandse Museumvereniging in haar ledenbrief van 31 maart jl. Aanleiding voor de vereniging om zich nog harder in te zetten voor alle musea, de grote, maar vooral ook de kleine. Voorkomen moet worden dat de cultuur- en cultuurhistorische sector het onderspit delft.

## WEDSTRIJD 75 JAAR VRIJHEID GAAT DOOR

In het kader van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid heeft het museum een wedstrijd uitgeschreven, waarbij de schoolgaande jeugd een verhaal, tekening of gedicht kan maken en inleveren. Het wedstrijdformulier zou op de scholen worden uitgereikt en ook verkrijgbaar zijn in het museum, de bibliotheek en op andere adressen. Dat uitdelen op school is slechts deels gebeurd en de andere manieren zijn nu onmogelijk. De wedstrijd gaat toch door in verband met een wellicht latere realisatie van de expositie 75 Jaar Vrijheid. De prijzen die er komen zijn mogelijk van andere aard dan op het formulier is vermeld. Ga naar [www.koperenknop.nl/activiteiten](http://www.koperenknop.nl/activiteiten) en download het wedstrijdformulier. **Doe ook mee!**



## DOORGAAND WERK

Rekening houdend met de omstandigheden en de daarmee verband houdende maatregelen, wordt er gelukkig toch nog het nodige verricht. Wilt u ook wat komen doen: 06-14148618. Welkom; vooral ook nu!



**QUOTE VAN DEZE WEEK: begin de dag nooit met de scherven van gisteren**