



INLEIDING

Kerstmis anders dan gedacht. Of kerst wordt anders dan verwacht. Twee opmerkingen die momenteel veel worden gehoord. Terecht. Maar dat mag geen waardeoordeel zijn. Alleen de eenzamen onder ons hebben het dit jaar moeilijker dan in andere jaren. Omdat zij nog verder dreigen te vereenzamen. Dat vergt de aandacht van ons allemaal. Groet eens een ander. Dat was eertijds de gewoonste zaak van de wereld. Maar nu krijg je ook per email kerst- en nieuwjaarswensen. Een andere veel gehoorde kreet is: het nieuwe normaal. Nu digitale kerstkaarten zijn niet normaal... Maar soms moet het.



KAPJESKUNST

Uit de krant van 16 december 2020 haalden we een bericht over dit onderwerp. Rechts vier uitingen van kapjeskunst, gemaakt door Max Siedentopf. Ieder gezicht vormt een uiting van kunst. Zelden heeft een 'mode-accessoire' zo snel het straatbeeld veroverd als het mondkapje. Vroeger, lang geleden, toen corona nog een overschat

Mexicaans biertje was, droegen we maskers bij speciale gelegenheden. Bij nare doe-het-zelf-klusjes een stofmasker uit de bouwmarkt of met carnaval een Donald Trump-mombakkes uit de feestartikelenwinkel. En kijk ons nu eens. In de tram, in de trein, op de markt, in de supermarkt, overal komen we ze tegen. We slapen alleen nog zonder mondkapje. Al voor de eerste lockdown liet de in Londen wonende kunstenaar zich begin februari inspireren door de eerste foto's op sociale media waarin mensen hun zelfgemaakte maskers toonden. En dat is alleen maar meer geworden. Hierboven twee leuke mondkapjes, die te koop zijn bij 'Onze Taal'. Zo kun je van iets dat minder leuk is, ook een positieve draai geven.



KERSTMIS = LEKKER ETEN

Volgens de reclames, de folders van de supermarkten en de speciale magazines is kerstmis vooral bedoeld om veel te eten. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was een extra stukje vlees op tafel voldoende. Daarna kwam groot vlees in opmars. Vanuit Amerika waaide de kalkoen over. Inmiddels moeten we het doen met gourmetten.

PLANNEN

'Zijn jullie er dan gewoon?', is de laatste weken een veel gehoorde vraag. Ja ook als het museum voor het publiek dicht is, gaat het werk achter de schermen gewoon door. Er is altijd wel werk. Zeker in de laatste weken van het jaar. Afronden, afwikkelen, archiveren, overgang van de boekhouding enzovoorts.

KLUSWEKEN

Iets dat veel tijd vergde was de voorbereiding van de klusweken. Woensdag 23 december 2020 is alle werk met de vele aanbiedingen om mee te doen op een rijtje gezet. Hartverwarmend hoe veel toezeggingen van helpers er kwamen.

NIETS NIEUWS...

De tijden herhalen zich: nu is er het negatieve testresultaat dat telt, straks het vaccinatiebewijs. In 1823 besloot de Nederlandse overheid de koepok-vaccinatie voor kinderen indirect verplicht te stellen. Wie naar school wilde moest een vaccinatiebewijs kunnen overleggen, het pokkenbriefje. Dit zal toen tot minder discussie hebben geleid dan nu het geval is. Hoewel 'indirect verplicht stellen' toch wel vragen oproepen. Het blijft een politieke zaak!



VERPOZING

RUBRIEK
MET
DOE-
DINGEN:
OM EVEN
UIT DE
SLEUR TE
ZIJN VAN
ALLE
DAGEN
THUIS



Dit keer een persoonlijke ervaring van de redacteur. Een mooie manier om je te verpozen kan bestaan uit het opruimen van je boekenkast. Sinds ik niet meer ergens op een loonlijst voorkom, heb ik dat ter hand genomen. Bedoeld als stopwerk... Voor zo'n activiteit moet je sterk in je schoenen staan. Misschien speelt hierin wel mee dat mijn boekenkast(en) al gauw bestaat(n) uit zo'n 80 meter boekenplank. En er is niets zo gevoelig als de inhoud van je boekenkast. Voor je een boek wegdoet (wat een naar woord) moet je drie keer nadenken. En het grootste gevaar is wel dat je een boek tegenkomt dat je interesseert, waardoor je begint te lezen. Een nieuwe verpozing alweer; een die nog veel meer tijd kost.



DICHT

Tot en met vrijdag 19 februari 2021 is het museum voor het publiek gesloten omdat het de hoogste tijd is om te gaan ruimen en cleanen. Daarna moet het dan zeker weer hartelijk welkom publiek iets kunnen merken van wat er in de komende zeven weken gaat gebeuren. Overigens blijven extra handen (en hoofden) van harte welkom. We gaan er de komende tijd echt tegenaan in het museum.



Het Kinderboek is voorbij.

QUOTE: STEL NOOIT WERK UIT TOT MORGEN, DAT JE VANDAAG EEN ANDER KAN LATEN DOEN