



ANDERS

Afgelopen weekend was het Pasen. Een christelijk feest met een heidense oorsprong. In heel vroege tijden bestond er een feest van vernieuwing. Na een donkere koude winter was er behoefte aan zon, aan groei. Vooral aan nieuw leven. En eieren, die we in onze moderne tijd weer rond de Pasen in ere hebben gesteld. Zo gaat het ook met De Koperen Knop: er komt een nieuwe tijd aan. Vol uitdagingen!



HET NIEUWE NORMAAL

Wat we met elkaar de afgelopen tijd hebben ervaren was niet altijd even leuk, omdat er - te - veel niet kon. Toch zijn daar ook voordelen aan te onderkennen. Wat namelijk opviel was dat gestructureerdheid nodig is, om alle maatregelen te kunnen uitvoeren en waarborgen. Die structuur moet wel blijven! Ook nu en straks. We zijn tenslotte met zo'n 120 mensen en al die 120 moeten wel op zo ongeveer dezelfde manier naar buiten treden.



PUBLICITEIT

Afgelopen week is er een publiciteitscommissie in het leven geroepen: Edith van der Hoogt, Anne-Marie Verhagen, Daaf van Wijn-gaarden en Dick de Jong. Het is de bedoeling dat de laatste wat werk kan gaan overdragen. Ook daarin zijn we toekomstgericht bezig.



DRUK, DRUK...

Geen bezoek en toch druk. Dat was de situatie in het museum in de afgelopen tijd. Die drukte straalde ook de nieuwflits elke keer weer uit. Want al we geen drukte binnen hebben, brengen we die drukte naar buiten.



WANNEER WEER OPEN?

Dit is een veel gestelde vraag, waarop telkens maar geen antwoord komt. Wij staan er klaar voor. De afgelopen weken hebben Marion Dammers, Margriet Koorevaar en Liesbeth Leenman een mooie tussentijdse expositie ingericht. En nu maar hopen... Er zal best nog heel wat water door de Giessen moeten!



OPFRISCURSUSSEN

Met het oog op de - nabije? - toekomst starten we komende week met opfriscursussen. Iedereen die op welke manier ook suppoostendiensten draait komt daarbij voor zo'n anderhalf uur naar het museum om met elkaar de nieuwe weg te zoeken in het functioneren.



QUOTE: De meeste mensen zijn niet bezig met het einde van de wereld, maar met het einde van de maand...